



“ DE MOEZEL KOMT NAAR IZEGEM “

Hallo !

De herfst komt eraan..., de moezelwijnreserve is bij velen uitgeput maar geen paniek; in Rachtig worden de druiven geplukt en de wijn zal terug overheerlijk zijn !

Op vrijdag 18 november 2022 komt de Moezel voor de 14^{de} keer naar Izegem

Langs deze weg nodigen we jullie vriendelijk uit naar onze “moezelwijn – probier – avond”
We krijgen van Leo Pazen en zoon Christoph, wijnboeren uit Rachtig aan de Moezel, de kans om verschillende soorten wijn te proeven en aan te kopen.

We maken er terug een warme gezellige avond van!

**We verwachten jullie op vrijdag 18 november 2022 om 19u30 in de bovenzaal van de CM
Dirk Martenslaan, 11 in Izegem. (lift voorzien)**

Je kan gratis parkeren op de parking van de brandweer juist naast de CM.

Als deelname in de onkosten vragen we 8.00 € per persoon.

Iedereen is welkom - maar om voldoende glazen, wijn en stoelen te hebben toch graag een seintje (tegen 14 november) met hoeveel jullie komen!

**Warme groet en weklinken zeker op jullie gezondheid!
Pol en Rita+**

Een :

✚ belletje 051/ 31 08 63
smsje : 0483/05/36 58

mail : degrysepol@gmail.com

volstaat