

“ DE MOEZEL KOMT NAAR IZEGEM “



Hallo !

De herfst komt eraan..., de mozelwijnreserve is bij velen uitgeput maar geen paniek; in Rachtig worden de druiven geplukt en de wijn zal terug overheerlijk zijn !

Op vrijdag 12 november 2021 komt de Mozel voor de 13^e keer naar Izegem

Langs deze weg nodigen we jullie vriendelijk uit naar onze “mozelwijn – probier – avond”
We krijgen van Leo Pazen en zoon Christoph, wijnboeren uit Rachtig aan de Mozel, de kans om verschillende soorten wijn te proeven en aan te kopen.

En niet te vergeten een proevertje van Duits brood en Duitse worst

We maken er terug een warme gezellige avond van!

We verwachten jullie op vrijdag 12 november 2021 om 19u30 in de bovenzaal van de CM Dirk Martenslaan, 11 in Izegem. (lift voorzien)

Je kan gratis parkeren op de parking van de brandweer juist naast de CM.

Als deelname in de onkosten vragen we 8.00 € per persoon.

Iedereen is welkom - maar om voldoende glazen, wijn en stoelen te hebben toch graag een seintje (tegen 8 november) met hoeveel jullie komen!

Warme groet en we tikken zeker op jullie gezondheid!

Pol en Rita+

Een :

☚ belletje 051/ 31 08 63
smsje : 0483/05/36 58

mail : degrysepola@gmail.com

volstaat