

Een Griezeltocht met zaklampen en kaven

Een vroege halloween voor mensen die niet bang zijn in het donker.
Aangeboden door KWB Emelgem en de cliënten van 't Venster.

Vrijdag 25 oktober 2019
verzamelen tussen 18h30 en 19h30
in 't Venster, W. Elsschotstraat 19/1te Emelgem

U volgt in groepen de heksen-, griezel- en spokensporen op een wandeling van 4,0 km, die u leidt langs plaatselijke griezelplekken en heksenkrochten.

Wees gewapend met zaklampen, kaven en laarzen.(ook fluohesjes zijn aangeraden)



Voor de wandeling eten we heksenkoeken en drinken we slangenmelk. Tijdens de wandeling verorberen we heksenhapjes. Na de wandeling kan u bekomen in de heksenbar met een plaatselijk brouwsel.

Iedereen welkom

Kostprijs : kinderen (tot 12 jaar) 7 euro en volwassenen 9 euro (koeken en chocolademelk en hapjes en drankjes inbegrepen)

KWB-kortingsbonnen kunnen gebruikt worden.

U kan vooraf kaarten bekomen bij Chris De Jaeger Haaipanderstraat 6 tel 0476/88.18.82 of bij Jory D'Helft W. Elschotstraat 23 tel 051/31.86.36 of Willy Ghesquiere Nachtegaalstraat 45 tel 051/31.89.64. of in 't Venster. Ook bij de start van de wandeling zijn er nog kaarten te bekomen...in dat geval graag een seintje vooraf tegen 23 oktober op willy.ghesquiere1@telenet.be (zodat we voldoende voorraad kunnen voorzien)