

In antwoord op uw vereerd  
schrijven van 27 l. l.

Ik was nog maar een gamyn van  
10 jaar toen ons' Heer grootvader stierf.  
Toch heb ik hem een paar keeren gezien en  
den indruk behouden van een heel schoon  
man. Immers, hij had te Gotthem eenen  
haard voor bouwstoffen en holen, by Aug.  
De Kuyssche, herberg "Het Slooge", dicht  
de Leije. Ze Gotthem leeft niemand meer  
die meer dan dit van hem weet te zeggen;  
maar gisteren ben ik oprettelijc eens naar  
Denterghem gegaan om meer over hem te  
vermerken. Ik trof er eenen man aan dien  
mee moeder, leeft he nog, moet gekend heb-  
ben; hij is al 60 jaren kerhbaljuw. Zijn  
naam is Désiré Van Gelder. Hy woont

in de Dreef. Hy "De Verwoesting van  
Hertenburg," en "Het Arme Meisje," in  
beeld gehad, maar ze eenmaal uitgeleund en  
nooit meer teruggekomen. Hy wist te vertellen  
dat uw Grootvader nooit was van goede bae-  
ren, daar ergens op een hoeve omtrant de wijde  
Hertenburg. Hy had eenen broeder, die op de  
landery is gebleven en derre heeft, onder andere  
zinderen, eenen vrouw gehad, Victor, die heden  
nog op eenne grote hofstede zit te Kermis-  
houtem. J. B. zelf trouwde eenne dochter  
De Clercq, van Darselle, en hield in de eerste  
jaren van syn huwelijkh merceriewinkel in  
de woning het naast de kerkdeur, links,  
thans geteekend met V. g. Later ging hy  
een huis betrekken langs den weg naar Dar-  
selle en reisde thence daer den Haard voor  
bouwstoffen enz., waarvan de Gottherr het bij-  
huis wens. Zyne dochter huwde eerst den  
heer Glorie, later eenen anderen (wellicht  
gouvernader) Wel haer eersten echt-hond rij-  
maar een kind enz., zoalz gij wel weten hult.

Uw grootvader moest de algemeene achtung

genoten hebben, want de ouderling (83 jaar) sprak  
er mij nog met sympathie en begeistering van.

Och was hij, ons grootvader, onder burgemeester  
Opsomer, oprichter over de werken die de  
Gemeente in alle wijken deed uitvoeren.

"De V. van Kerstenburg" kan ik u berougen,  
doch slechts als verhaalde vervolgen van een men-  
gedwijk; ook ontbreekt er nummer 30 in. Elkaar  
rechters Jules Dobbelaere, rustend briefdrager in  
Deynze, berit het oorspronkelijk werkje. Hy woont  
dicht het budemanhuis; ook bent heel Deynze  
hem. Elkaar het Anne Maermeijer zal reker  
maelyk te vinden sijn. Ik heb het nooit ge-  
gerien. Als er iemand is die het berit, dan  
het sijn de heer Odile Saenen, Keizerstraat-  
straat, 82, Gent. Ik voeg hier zijn kaartje  
by, opdat gij gedocumenteerd weret om u  
met mijne doctor by hem aan te bieden. 't Is  
een eer houtstaandig heer en liefske grootsch...  
Brief en kaartje haant gij hem later sien.

Elkeen han ik voor 't oogenblik voor u niet doen,  
maar ben steeds ten uwen dienste.

Achtbare groeten.

Eann. De Maeyermere